



**‘Na het krijgen van mijn dochters dacht ik: nu ben ik aan de beurt. Ik weet natuurlijk ook veel te veel’**

mistisch van karakter. Ik zak niet snel weg in gepieker. Dat scheelt.”

**U was zeker ook niet zo’n meisje dat altijd zei: help, ik heb een 3 en dan een 9 haalde?**

“Zeker niet. Ik was niet zo bezig met cijfers eigenlijk.”

**Vertel eens iets uit uw jeugd dat u typeert?**

“Toen ik vier was, vond ik thuis een typemachine, zo’n grote zwarte ouderwetse met inktrollen. Fantastisch vond ik het. Ik ben boeken over gaan typen. De hele dag. Het gevolg was dat ik kon lezen, schrijven en blind typen toen ik naar de

lagere school ging. De eerste ochtend zag ik het woord aap op het bord staan. Ik kon niet geloven dat het daarbij bleef die dag. Ik kwam thuis en zei, hoorde ik later van mijn moeder: mam, dit gaat niet lang duren.”

“Uiteindelijk heb ik de eerste klas overgeslagen. Niet omdat ik zo overdreven intelligent was, maar ik ben een doorzetter, een heel harde werker.”

**Uw moeder ook?**

“Welke moeder niet? De mijne was medisch bioloog. Ze heeft altijd fulltime gewerkt. In de schoolvakanties ging ik vaak met haar mee om slakken te →